

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl Maj 2018

Visit [Ladies Prayer International on Facebook](#) and "like" our page!

Bli stilla och besinna att jag är Gud

Av Terry Sedra



På vår resa genom livet strävar vi ofta till situationer där vi står mitt i en kamp eller en storm. I dessa svåra situationer bör våra reaktioner vara att slappna av i kunskapen om att Gud har kontroll.

Vår son hade tillbringat sina första år i Egypten där det regnar om vart tredje år. Evenemanget var spännande för honom och till grannarna som samlades i sina balkonger med handdukar uppvirade på huvudet för att uppleva de få dropporna av regn och diskutera det med varandra. Han var flera år gammal när vi besökte hans morföräldrar i USA, och på natten väckte ett åskväder upp oss. Han var livrädd. De ljusa blixterna, åskans muller och den stora mängden vatten som kom ner skrämde honom. Tyst och försiktigt tog vi honom till ett stort fönster och förklarade att Gud gjorde denna kraftfulla visning av ljud och ljus. Han lugnade sig när vi noterade de vackra formerna av blixterna på himlen och hur regnet tvättade rent träd, buskar, bilar och vägar, medan morfar's fält och gräs fick en stor drink med vatten. Alla stormens element var fortfarande kvar, men han var lugn i kunskapen om att hans vän, Gud, hade skapat och kontrollerat den.

Barn behöver träna på att vara lugna i de inre stormarna som kommer in i sitt liv också. Vi måste alla inse att vi kan lära oss mycket genom att vara stilla vid tiden då vi har tro från utsidan och från insidan.

Elihu gav Job råd när han befann sig i en stor hälsokris och hade också förlorat de flesta av sina ägodelar för att "Lyssna till detta, du Job, stanna och ge akt på Guds under!" (Job 37:14).

Efter att Job var stillad och lugn, berättade han för Gud vad han hade lärt sig: "Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig" (Job 42: 2).

Jesaja profeterade och rättade de uppriktiga och upproriska Israels barn som bad om hjälp från egyptierna snarare än att titta på Gud när de blev förtryckta. "Ty Egyptens hjäla är förgäves och till ingen nytta" (Jesaja 30:7).

Barnen i våra liv behöver vår hjälp för att lära sig att reagera på kaoset som finns runt. Många länder står i krig, och många har katastrofer med översvämningar, jordbävningar, svält och vanliga brott och instabila regeringar. Mer personligt kaos kan vara en instabilt hem, sjukdom, anhöriga på droger, retad eller mobbad i skolan eller rädslor som orsakar oro i hjärtat. Låt oss styra våra barn till "Bli stilla och besinna att jag är Gud" (Psaltaren 46:11).

Note: Teresa Sedra is the wife of Mokhles Sedra and mother of two sons. She and her husband are representatives working in Egypt.

Bli stilla

Av Shawnacee Moore



" Att vara stilla "kommer inte naturligt. När våra barn är födda fläcktar de med sina armar och ben på den mest underbara sättet, som om de försöker backa upp luften. Sedan går de och vi går med dem. Hela deras liv handlar om att röra sig. Vi ser dem gå till lekplatsen på sin första dag på förskolan, gå över en scen för att ta emot ett diplom, och så småningom gå ner i kyrkgången för att möta deras älskade.

Tyvärr förlorar vi någon gång möjligheten att styra vilka vägar våra barn går, eller hur snabbt de går dem. Det verkar som om åldern arton är ett magiskt nummer när våra barn kör amok ner för varje hemsk väg som någonsin har funnits. Om vi bara kunde vara allestädes närvarande, skulle vi stå vakt vid varje korsning i vägen och pekar dem i rätt riktning. Men detta är självklart omöjligt.

Ordspråksboken 22:6 säger "Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal" Har du någonsin verkligen dissekerat denna vers? Det står när de är "gamla". Kanske ett annat sätt att uttrycka detta skulle vara, "när de har mognat" kommer de inte att avvika från det. Om de är "gamla" när de ser ut vilken väg de ska ta vid korsningen, så kommer vi säkert att vara borta. Vi kanske inte lever när våra barn börjar att röra sig totalt enligt Guds vilja, men vi kan vara säkra på att de inte kommer att avvika från det. När vi befinner oss i denna fas av livet väljer vi att böja ett knä istället för att jaga, och vi ber som aldrig tidigare.

Jag har bett en mängd böner för min son när han kämpade med missbruk och allt som följer med det. Nu senast har min tjugoföråriga dotter börjat en kamp med ätstörning. Detta tog all min energi och ibland visste jag inte ens hur man skulle be eller vad jag skulle ska be för. Har du någonsin relaterat till 5 Mos 23:23 som lyder: "Himlen över ditt huvud skall vara som koppar, och jorden under dig skall vara som järn". Jag har! Många gånger! Ingenting rör sig. Då kommer "Bli stilla" delen som mammor har sådant problem med.

Som mödrar är vi den som gör saker, vi fixar saker och vi ordnar med saker. Det är inte i vår natur att vara stilla! Men det finns en bonus med att vara stilla. Det är den "veta" delen som ger tålamod.

Att vara "still och veta" är ett tillstånd av att vara, inte en rörelse eller känsla. Det är det tysta, i det ögonblicket när vi inte vet hur, när eller var, vi vet bara. Herren kanske inte svara på våra böner i den tidsram eller på det sätt vi vill, och det kan vara väldigt frustrerande - speciellt för en person som jag som gillar att planera allt. Det är svårt att vara stilla.

Efesierna 6:13, parafraaserade, säger "och har gjort allt ... stå stilla". Puh! Det är svårt. Men när jag bestämmer mig för att vara "med" i kunskapen att Gud gör allt bra, inte alltid på mitt sätt, så är det inte ett felfritt barn som dyker upp, utan det är ett vackert, ofullständigt, bristfälligt, inlöst barn. Och det är värt att stå stilla för.

Note: Shawnacee is married to Paul Moore and resides in the Napa area of California. She is the mother of three, stepmother to three, and "Mimi" to four grandchildren. She attends Modesto Revival Center. She spends her time running a successful in-home daycare, writing, interior decorating and thrifting.

Lita på Honom i de små sakerna

Av Lorraine Orozco



Jag kommer ihåg när jag äntligen fick mitt godkännandebrev från Urshan Graduate School of Theology. Det blev riktigt för mig att jag faktiskt skulle lämna allt och flytta över hela landet för en dröm som Gud hade lagt i mitt hjärta. Det var både spännande och överväldigande för att jag hade dålig ekonomin och visste inte hur allt skulle ordna sig.

Min far hade dubbla knäoperationer några veckor innan klasserna var planerade att börja, och han kunde inte köra sin lastbil med mina tillhörigheter till min nya lägenhet i Missouri. Detta innebar att jag inte hade en säng att sova på eller ett sätt att ta med mig möbler. Så många små saker började att krångla och fick mig till att stressa och ge mig tvivel om huruvida jag borde göra detta stora drag i mitt liv. Panik började snart sätta in, och jag insåg att jag hade mer oro än tro på att Gud och Hans plan för mitt liv.

I bön med tårar och rädsla i mitt hjärta påminde Gud mig om att allt jag bekymrade mig för var för ingenting, för att han var den som var i kontroll, inte jag! Bibeln säger: "Lita på Herren med hela ditt hjärta, och luta dig inte till din egen förståelse" (Ordspråksboken 3: 5). Alla mina bekymmer skulle inte lösa något. Jag var tvungen att bara "vara stilla" i Gud och låt honom arbeta allt ut istället för att jag försökte arbeta ut det själv.

När jag äntligen kom fram på campus och fick nycklarna till min lägenhet, fick jag veta att någon hade donerat en säng till skolan över vintersäsongen, och den placerades i min lägenhet innan jag kom dit. Jag var också glad att se att den person som tidigare hade bott där hade lämnat ett bord, en mikrovågsugn, tallrikar och redskap. Det fanns också en extra lampa, byrå och soffbord. Gud gav mig inte bara en säng till min lägenhet, utan Han gav mig också många andra saker. Detta påminde mig om att han inte skulle ta mig till en plats där han inte skulle utarbeta allt till minsta detalj. Gud använde denna situation för att stärka min tro.

Guds ord säger: "Och vi vet att allt fungerar tillsammans för gott för dem som älskar Gud, för dem som är kallade enligt hans syfte" (Rom 8:28).

Note: Lorraine M. Orozco was born and raised in Tucson, Arizona, and currently serves as the Urshan Graduate School of Theology student body secretary where she is working on her Masters in Christian Ministry with an emphasis in Pastoral Counseling. She is the author of the two books, Famous in Battle and He Blessed the Broken. Lorraine is a speaker and singer that loves to travel and meet new people.

Från redaktören



Gud gör mäktiga saker!

Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrev är nu tillgängligt på engelska, spanska, franska, tyska, holländska, portugisiska, ryska, grekiska, arabiska, persiska, tjeckiska / slovakiska, kinesiska, swahili, ungerska, tagalog, indonesiska, rumänska, italienska, Norska, polska, hindi, georgiska, japanska, svenska, vietnamesiska, bangla, thailändska och koreanska.

Vänligen hjälp oss be för serbiska, bulgariska och hebreiska översättare!

Om du vill få någon av ovanstående översättningar, vänligen skicka en begäran till LadiesPrayerInternational@aol.com och vi kommer gärna att lägga dig till vår mailinglista! God is doing mighty things!

[Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!](#)



Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our page!! [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at:
<http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl>
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com

Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook page!

Ministry Links

[Ladies Prayer International](#)
[UPCI Ladies Ministries](#)
[More to Life Bible Studies](#)
[Today's Christian Girl](#)
[World Network of Prayer](#)
[UPCI](#)
[My Hope Radio](#)
[Multicultural Ministries](#)
[Ladies Prayer International on Facebook](#)



Vilka vi är . . . Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor över hela världen, som träffas den första måndagen i varje månad för att förena i fokuserad bön för sina barn och barnen i den lokala kyrkan och samhället.

Vårt uppdrag . . . Vi är engagerade i den andliga bevarande av denna generation och bortom och den andliga restaureringen av tidigare generationer.

Vårt behov. . . Förlovade kvinnor som kommer att gå med ihop den första måndagen i varje månad och be fokuserad bön för sina barn.

Tre prioriteringar av bön ...

- Våra barns frälsning (Jesaja 49:25; Psaltaren 144: 12; Jesaja 43: 5-6).
- Att de tar ägande av tron i en ansvarsfull ålder (1 Joh 2: 25-28; Jakobs 1:25).
- Att de går in i Herrens skörds tjänst (Matteus 9:38).



Ministries we support...

TUPELO CHILDREN'S MANSION

Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally.

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child placement for adoptive couples.

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.



Do You Subscribe to Reflections Magazine?

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church.

Subscribe online!