

Att leva i Hans nåd

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl Juni 2018

Visit [Ladies Prayer International on Facebook](#) and "like" our page!

Nåde gåvor

Av Liann Grant



"Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått" (Rom 12:6).

Var och en av oss har fått tjänstegåvor att använda i Guds rike, och våra barn får också sina egna unika gåvor. Enligt versen ovan bestäms dessa gåvor av den nåd som Gud har gett oss individuellt. Så, vad betyder egentligen nåd i detta sammanhang?

Det grekiska ordet "charis" visas över 150 gånger i Nya Testamentet och kan ha flera betydelser. Den som verkar passa här är: "gudomligt inflytande på hjärtat och dess reflektion i livet." Gud skänker gudomligt vissa gåvor till oss, men hans avsikt är att vi aktivt ska använda dem (avspegla dem) i våra dagliga liv.

När vi ber för våra barn, så kommer Gud visa oss hur vi ska tjäna dem. Genom bön, kommer vi åt ett gudomligt inflytande så att vi kan avspegla nåd till våra barn. Vi tjänar först till de närmaste oss, inklusive våra barn, och sedan på en bredare skala när Gud öppnar dörrar till den möjligheten.

I I Korintierna 15:10 använder Paulus ordet "nåd" ("charis") tre gånger, och samma tvådelade definition verkar passa. "Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig".

De två delarna av nåd ses i varje fall: gudomligt inflytande och livsreflektion. Guds nåd gjorde att Paulus utvecklades till ledare som han var vid den tiden och andra blev välsignade av den. Den nåd som gavs av Gud var inte förgäves eftersom det föranledde Paulus att arbeta, att aktivt tjäna andra. Och Guds nåd stannade hos honom; Det var inte en engångsupplevelse, men något som Paulus upparbetade.

De två delarna av nåd är oskiljaktiga, precis som tro och verk. Vi mottar nåd och vi reflekterar det tillbaka till dem runt omkring oss, särskilt för våra barn. Gud har alltid mer nåd för oss, även när vi känner att vi inte förtjänar det. Och genom hans gudomliga inflytande kan vi fortsätta att be med nåd för våra barn och tro att Gud också kommer att aktivera tjänstegåvor i dem.

"Därför, i överflöd i allt, i tro och yttrande och kunskap och i all flit och i din kärlek mot oss, se, att ni också är överflödiga i denna nåd" (2 Kor 8: 7). Låt oss leva i hans nåd och låt oss vara rika på det!

NOTE: Liane Grant is a certified English/French translator, and the author of the devotional journal *Order My Steps* and the book *Schedule Your Dream*. She and her husband Scott are Career Church Planters in Montreal-Quebec under the UPCI Metro Missions program. Liane serves as the Quebec Ladies Ministries president and is the founder and project manager of The King's Translators, a group of volunteers dedicated to providing apostolic resources in French.

Att hitta nåd i smutsiga strumpor

Av Randa Chance



Varje natt går jag in till mina barns rum när de ska till att sova. Devon får en ryggmassage medan hon berättar om hennes dag. Jag ger henne en ordentlig kram och en puss, och sedan ber vi. När jag går in i pojkarnas sovrum ser jag Gages krusiga huvud siluett mot natthimlen när han håller hakan i händerna och lutar sig mot vindrutan. Vi ber och pussar godnatt, och sedan sjunger jag en vaggvisa. Deras ögonlock blir tyngre och till slut blundar dem. När jag går från rummet hör jag Benjamins plötsliga skrik och Gages sömniga protest mot bullret. Vår dialog går vanligtvis så här:

"God natt, Mamma! Jag älskar dig, Mamma! Jag älskar dig!"

"God natt, älskling. Jag älskar dig, Benjamin."

"Älskar dig, Mamma....Jag älskar dig."

"Älskar dig också, Benjamin.!"

Jag trippar tre eller fyra steg och hör sedan en liten röst i mörkret:

"Mamma?"

"Ja, gubben."

"Du vet varför jag säger att jag älskar dig så ofta?"

"Varför gör du det?"

"För det sista jag vill höra innan jag somnar är att höra dig säga att du älskar mig tillbaka.

Älskar dig, Mamma."

"Jag älskar dig också, Benjamin."

Hushållet bosätter sig i tystnad. Jag står still i en lugn stund och absorberar det här 8-åriga barnets ord.

Han behöver känna sig älskad. Han behöver höra dessa ord. Även efter att jag hittat de smutsiga strumporna som han la i min nya handväska, behöver han fortfarande känna värmen från mina armar runt omkring honom. Jag är kallad till att disciplinera mitt barn, inte krossa hans ande. Till och med efter att han slickat sin intet ont anande syster på armens baksida och gjorde så att hon började tjuta, eller lämnade ett permanent konstverk med en blå markör på vardagsrumsmöblerna.

Efter att ha blivit rättad behöver han att jag fortfarande skakar om hans hår med mina händer. När han har försökt sitt bästa och ändå så räcker det inte till, hans tårfyllda blåa ögon känner igen sanningen i mitt ansikte, när jag tar tag i hakan och säger till honom, "Du är då en fantastisk unge". När han kastar sig mot mig och gräver ner huvudet i magen, då behöver han veta att jag aldrig kommer att vända mig bort från honom.

Han behöver sunda doser av nåd i hans vardag. Min bråkiga pojke älskar att brottas just nu och göra förbluffande ljud i allmänhet. Men en dag snart kommer han att vara en vuxen man med ansvar. Han kommer att behöva veta hur man ber för, älskar och förlänger nåd till sina egna små. Jag har fått dagens gåva, och min kallelse i dessa få flyktiga stunder är att visa honom hur.

Note: Randa Chance is from San Antonio, TX. She is married to Rev. Shane Chance and mother to Devon, Gage and Benjamin. She is a singer, speaker, author, and currently pursuing a Master of Arts degree in clinical mental health counseling. She is crazy about her family and can usually be found laughing with her husband and kids.

Att leva i Hans nåd

Av Olivia M. Francis



När vi har fått Guds nåd - Hans oförtjänade favör mot oss - måste vi fortsätta att leva i hans nåd. Det är en daglig vandring med Gud; en vandring fylld med många beslutsfattande, oväntade situationer, goda och dåliga överraskningar, sorg, glädje, tillfredsställelse och så många fler känslor - bara på en dag !!!

Som en mamma är mitt sinne upptagen med mina barns välbefinnande - det spelar ingen roll vad jag gör eller vilken "brådslande" uppgift jag har att göra för vår lokala kyrka eller distriktet. Det är fantastiskt hur vi kan fokusera på dessa saker samtidigt som våra barn står ständigt i spetsen för våra sinnen. Detta tror jag är att ha en moders hjärta. Vi strider mot skuld och fördömande blickar, och försöker att finnas där för alla alltid, men låt mig påminna er om att vi lever i hans nåd. Hans ord säger:

2 Corinthians 12: 9 Och han sade till mig: Min nåd är tillräcklig för dig, ty min styrka är fullkomlig i svaghet.

Jag har hört många predikningar och läror om "Att växa i Guds nåd". Att växa innebär att utveckla, mogna, att blomstra, expandera och förstora. Vilka härliga positiva adjektiv. Men att leva i Guds nåd tar det ett steg längre. När du har vuxit måste du dväljas, du måste bo, du måste stanna i hans nåd. Detta är att lever i hans nåd.

1 Peter 5:10 "Gud har i sin godhet inbjudit oss till sin eviga härlighet, på grund av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Det är bara en kort tid som ni behöver lida, och Gud ska stötta er och ge er kraft, så att ni kan hålla fast vid er tro."

Titta på sekvensen av 1 Peter 5:10. Först kommer lidandet, sedan kommer stödet och kraften och slutligen att kunna hålla fast i vår tro. Jag tror att när vi kommer till stadiet där vi har tro och vi lever i hans nåd. När vi lever i hans nåd, kommer det att ha en djupgående effekt på de vi är omgivna av, särskilt vår familj. Att leva ett gudsfruktigt liv framför våra barn är en av de viktigaste sakerna vi kan göra. Att visa dem genom våra ord och handlingar att Guds nåd är tillräckligt och är ett kraftfullt verktyg.

Guds nåd är så överväldigande. Det ser bortom våra fel, våra brister och kapslar in oss med en känsla av syfte som ligger utanför oss. Åh, att leva i hans nåd; att bo med hans favör och känna av vårt syfte.

Note: Olive is the wife of Leroy Francis, Senior Pastor of Life Tabernacle London and General Superintendent United Pentecostal Church of Great Britain and Ireland (GB&I). Passionate about the work of God and loves football.

Från redaktören




Gud gör mäktiga ting!

Gud öppnar många dörrar och nu är detta nyhetsbrev i följande språk; Engelska, Spaniska, Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, Tjeckiska, Slovakiska, Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Italienska, Norska, Polska, Hindi, Georgian, Japanska, Svenska, Vietnamesiska och på Bangla. Hjälp oss att be för serbiska bulgariska och andra översättare.

Om du önskar att ta emot översättning i något av de ovanstående språken var vänlig och skicka en e-post till LadiesPrayerInternational@aol.com och vi kommer att lägga till dig på våran e-post lista.

[Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!](#)



 Like us on Facebook

Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our page!! [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at:
<http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl>
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com

Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook page!

Ministry Links

[Ladies Prayer International](#)
[UPCI Ladies Ministries](#)
[More to Life Bible Studies](#)
[Today's Christian Girl](#)
[World Network of Prayer](#)
[UPCI](#)
[My Hope Radio](#)
[Multicultural Ministries](#)
[Ladies Prayer International on Facebook](#)



Vem är vi...sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor från hela världen som samlas på första måndagen varje månad för att enas i fokuserad bön för våra barn och för alla barnen i våra kyrkor och samhällen.

Vår mission...Vi är bestämda i att försöka bevara det andliga i denna generationen och den nästkommande och i den andliga uppbyggelsen från förra generationen.

Vårt behov...Kvinnor som vill engagera sig i detta arbete, att träffas första måndagen varje månad i fokuserad bön för våra barn.

Tre olika böner ..

- Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:4-6)
- Att de får sin egen tro när tiden är mogen (1joh 2:25-28; Jak 1:25)
- Att de är med i guds arbete (Matt 9:38)

Ministries we support...

TUPELO CHILDREN'S MANSION

Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally.

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child placement for adoptive couples.

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.



Do You Subscribe to Reflections Magazine?

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church.

[Subscribe online!](#)

See what's happening on our social sites:



UPCI Ladies Ministries | LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895 |
LadiesMinistries.org