

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl Augusti 2018

Visit [Ladies Prayer International on Facebook](#) and "like" our page!

Djupt planterad i bön

Av Debbie Saiz



När våra rötter går djupt i bön, oavsett vad livets stormar medför, kan vi stå starka fast vid Gud genom bön. Ju starkare rötterna desto starkare blir vårt liv. Gud säger till oss att om vi kommer att gräva rötter djupt, kommer han göra stora saker. "Du har planterat dem, ja, de har rotat, de växer, och de bär frukt" (Jeremia 12: 2).

Jag är tacksam för de rötter jag angående vikten av bön. Jag lärde mig vikten av att vara rotad i bön från mina föräldrars exempel som trodde på bön. Jag minns som barn att min pappa anordnade sextio timmar av kontinuerlig bön och fasta i kyrkan. Bön skulle börja klockan 7 på måndagen och sluta klockan 19 på Onsdagen strax innan

Onsdags mötet. Pappa brukade använda hela sin tid av fastan och bön i kyrkan. Min mamma valde alltid klockan 22 till att bli hennes bönetid och hon tog alltid med mig. Jag brukade använda den tiden i mötessalen eller i bönerummet i närheten av henne. Hon lärde mig att be. När jag var ett ungt barn och när var tonåring växte jag upp med att spendera många somrar med att ha dagliga bönemöten kl 9 på morgonen. Jag bad inte alltid hela tiden, och jag kan ha sovit igenom några av dem, men jag lärde mig vikten av bön. Djupa rötter syddes djupt i mitt liv.

Det finns ett gammalt malaysiskt ordspråk som säger: "Ett träd med starka rötter skrattar på stormar. Träd med rötter förankrade djupt i marken kommer att överleva storm efter storm och fortsätta att växa. Vi utmanas att ha samma djupa rötter i Jeremia 17: 7-8: "Salig är den man som litar på HERREN, och vars hopp är Herren. Ty han skall vara som ett träd som planteras vid vattnet, som sprider ut sina rötter vid floden och kommer inte att frukta när värmen kommer. men bladet blir grönt och kommer inte att vara oroligt i torkårets

år, och det kommer inte att upphöra att ge frukt".

David delar så mycket av sina upp- och nedgångarna i hans liv i Psaltaren. Vi läser i Psaltaren 3 att han är planterad av Guds strömmar och hans rötter växer djupare, oavsett vad livet kastar sin väg. "Han skall vara som ett träd som planteras vid vattenflöden, som frambringar sin frukt under sin tid, vars löv inte skall försvaga, och allt han gör, skall blomstra" (Ps. 1: 3).

Note: Debbie Saiz is the National Singles Director of the UPCI, Promotions Director for the SoCal UPCI Ladies Ministries, and passionate Pastor's wife at Bayside Apostolic Center in Torrance, California. She holds a B.A. Degree from University of Louisiana at Monroe and a Master Degree from Twin-Cities University.

Jag tror på mirakel

Av Vercinia Reed



” Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över” (Kol 2:6-7)

Trädgårdsskötsel kan lätt användas till andlig tillämpning, och Jesus använde det ofta. Eftersom barn enkelt absorberar information under aktiviteterna, erbjuder trädgårdsliknelser en utmärkt möjlighet att dela skrifter och böner.

Jag brukade bo i en liten stad i ett stort gammalt hus med en mycket stor bakgård. Varje vår planterar jag en trädgård. Trots att jag inte tyckte om det svåra, heta arbetet, älskade jag resultatet av mitt arbete: trädgårdsfräscha tomater, broccoli, lök och mycket mer. Nu bor jag i en storstad i en medelstor lägenhet utan gård. Istället för en trädgård har jag krukväxter. De erbjuder inte samma ätbara belöningar, men jag finner grönskande lugn.

För flera månader sedan flyttade jag alla mina växter till ett hörn. Tyvärr får de inte så mycket solljus där, och jag brukade glömma bort att vattna dem. Från där jag sitter nu på morgonen ser jag blad i varierande nyanser av gult och brunt. Vissa har redan torkat och fallit av. Det är klart att de behöver min uppmärksamst snarast möjligt.

Ett gott rotsystem, som sällan ses, sprider sig ut på jakt efter näring och stabiliserar ny tillväxt ovan. Det är också viktigt att överleva tillfällig torka, brist på sol och stormar. Vi försöker vara rotade och grundade i honom (Efesierna 3:17) så att vi kan ta emot hans närande "ljus" (Joh 8:12) och "levande vatten" (Joh 7: 37-39), uppleva ny tillväxt och tåla svåra tider.

"Ty han skall vara som ett träd som planteras vid vattnet, som sprider ut sina rötter vid floden och inte kommer att frukta när värmen kommer, men dess blad blir grönt och kommer inte att vara oroligt i torkåret, det kommer inte heller upphöra från att ge frukt." (Jeremia 17: 8) Inomhusväxter kan dock bli rotbundna, tvinnade runt i en fruktbar strävan att expandera, om inte planterad i en större kruka. Vi kan också bli bundna i vår nuvarande situation och begränsar vår tjänsts omfattning om vi undviker möjligheter att flytta till större situationer.

Rotade ordentligt, kan vi växa och bära andlig frukt och slutföra våra årstider som vi blev tilldelad. "Herre, hjälp oss mogna till livsuppmuntrare som är redo med ett ord som är ordentligt talat, men ändå kunna avstå från att tala när det skulle skada. Hjälp oss att vårda de unga som är betrodda oss, eftersom vi lever ett liv som återspeglar Din skickliga hand. Du är verkligen mästare. "

Med detta i tanken, tycker jag att det är dags att ta hand om mina krukväxter

Note: Vercinia Baily Reed and her husband, Brad, serve as AIMers in the United Arab Emirates where they pastor Abundant Life Church. Formerly employed as a Speech-Language Pathologist in the US, she is currently happy as a stay-at-home mom to, Jaden (aged 14), and Elias (aged 7); music ministry; and trying to submit gracefully to the spiritual pruning so often needed. Good coffee and a sense of humor are helpful, but prayer is essential.

Från postlådan

Detta var bara underbart. (Juli, LPI Nyhetsbrev) Tack, min vän. Jag frågade Gud för ett visst ord idag - och det kom i rätt tid. Älskar dig jätte mycket och uppskattar det arbete du gör,
-Debbie Sanders, direktör, dagens kristna flickor, UPCI

Tack! Vilken välsignelse är det för mig att läsa dessa mirakel! (Juli, LPI Nyhetsbrev) Vilken fantastisk Gud vi serverar!
-Sue Dean, Sekreterare för Arizona ” Ladies ministry”

Från redaktören



Gud gör mäktiga ting!

Gud öppnar många dörrar och nu är detta nyhetsbrev i följande språk; Engelska, Spaniska, Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, Tjeckiska, Slovakiska, Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Italienska, Norska, Polska, Hindi, Georgian, Japanska, Svenska, Vietnamesiska och på Bangla. Hjälp oss att be för serbiska bulgariska och Hebreiska översättare.

Om du önskar att ta emot översättning i något av de ovanstående språken var vänlig och skicka en e-post till LadiesPrayerInternational@aol.com och vi kommer att lägga till dig på våran e-post lista.

[Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!](#)



Kära bönledare, var snäll och besök vår hemsida på facebook och gilla vår sida.
[Facebook Ladies Prayer International Link](#)

Hjälp oss invitera andra till att prenumerera till detta nyhetsbrev som är gratis
på: <http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl>
Eller skicka en förfrågan via epost till: LadiesPrayerInternational@aol.com

Vänligen dela den här informationen med din kyrka, vänner och familj. Tack för att du är en del av detta blomstrande bönministerium och för att hjälpa oss att sprida ordet om GRATIS nyhetsbrev och Facebook-sida!



Vem är vi...sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor från hela världen som samlas på första måndagen varje månad för att enas i fokuserad bön för våra barn och för alla barnen i våra kyrkor och samhällen.

Vår mission...Vi är bestämda i att försöka bevara det andliga i denna generationen och den nästkommande och i den andliga uppbyggelsen från förra generationen.

Vårt behov...Kvinnor som vill engagera sig i detta arbete, att träffas första måndagen varje månad i fokuserad bön för våra barn.

Tre olika böner ..

- Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:4-6)
- Att de får sin egen tro när tiden är mogen (1joh 2:25-28; Jak 1:25)
- Att de är med i guds arbete (Matt 9:38)